



יָדַע מְצַמֵּיחַ תְּנוּנָה

סיפור- שיעור 6: סמל העיר

בעודנו מטיילים ברחובות ירושלים, שאלה אותי לפתע סבתא "עידו", קראה לי, "תסתכל שם למעלה, בראש הבניין, אתה רואה דגל שמצויר עליו אריה?" הבטתי למעלה וניסיתי לראות איפה יש אריה. ראיתי אריה שמסביבו עוד ציורים שונים. "כן, כן, אני רואה."
"אתה יודע איזה דגל זה?" "אההה" ניסיתי לחשוב, אבל אף פעם לא ראיתי דגל שמצויר עליו אריה. "זהו הדגל של עיריית ירושלים" ענתה לי סבתא "והאריה שבו הוא הסמל של ירושלים". "אריה זה הסמל של ירושלים?" שאלתי, "למה דווקא האריה נבחר לסמל?" ובדיוק ברגע שבו שאלתי את השאלה נשמעה שאגה אדירה (לתת להם לשאוג...). ו... אריה! האריה מהסמל, יצא מהדגל וזינק היישר אלינו.

אימאלה! צעקתי והתחבאתי מאחורי סבתא. מזל שסבתא לא נבהלת בקלות. אני עוד לא פקחתי את עיני והיא כבר שאלה אותי: "סליחה, אתה לא במקרה האריה מהסמל?" "כן! זה אני" אישר האריה. "אם כך, הרשה לי להציג את עצמי: אני סבתא חנה וזהו עידו נכדי, אנחנו בדיוק מתכננים להתחיל לטייל בירושלים" "נעים מאוד" אמר האריה ולחץ את ידי ואת ידה של סבתא. "יצאתי מהדגל כי נמאס לי להיות סמל של עיר שאני לא מכיר, חשבתי שאולי אוכל לטייל איתכם". "בטח, בטח", ענתה סבתא והזמינה את האריה להצטרף אלינו לטיול. "תוכל בדרך להסביר לנו מדוע נבחרת להיות הסמל של ירושלים ומהם שאר החלקים שנמצאים איתך בסמל?" שאלתי. "בטח" ענה האריה. "אתם יודעים שדוד המלך היה הראשון שקבע את ירושלים לעיר בירה? אז דוד המלך היה משבט יהודה שהאריה הוא הסמל שלה. לכן נבחרתי להיות בסמל של ירושלים. מאחורי הסמל יש את החומה שהיא בעצם מסמלת את החומות של העיר העתיקה. משני צדדי יש את ענפי הזית שהם מסמלים..." "אני יודע, אני יודע! ענפי הזית מסמלים שלום" "נכון מאוד" אמר האריה. "ענפי הזית שבסמל מסמלים את השלום". מעל הסמל יש גם את שם העיר- ירושלים. "נוו, מתחילים לטייל?" בטח, בטח, קדימה..."