



ידע מצמיח תנוף

בס"ד

מסיבת קבלת סידור כיתה א' – בית ספר "נטעים"

לפגוש את המלך

ביום הולדתו ה-50 של המלך, כל תושבי הממלכה הוזמנו למסיבה מיוחדת. המלך יפגוש את כל אחד מהתושבים שיגיעו למסיבה ויתן לו לבקש בקשה אחת – אותה המלך ימלא. כל האנשים התרגשו מאוד. אדם רגיל בדרך כלל לא זוכה לפגוש את המלך ובטח שלא לבקש ממנו בקשה. כל אחד מתושבי הממלכה חשב מה לבקש מהמלך... הרי יש רק בקשה אחת ולא כדאי לבזבז אותה. הגיע היום הגדול, תושבים רבים הגיעו למסיבה. אכלו מהכיבוד, שתו מהמשקאות וחיכו למלך. כשהגיע השעה, התיישב המלך על כסאו המפואר והתושבים החלו לעבור לפניו אחד אחד ולבקש את בקשותיהם.

- חשוב – לו אתה היית יכול לפגוש את ראש הממשלה ולבקש משאלה אחת שתתגשם, מזה היית מבקש?

היו שביקשו סכומי כסף, היו שביקשו משהו שהיה חסר להם, היו שביקשו לבטל גזר דין שהיה להם, כל אחד ביקש משהו שהיה חשוב לו ושיהפוך אותו לשמח יותר... זו הייתה הזדמנות מיוחדת שלעולם לא תחזור – לפגוש את המלך. רק אדם אחד ביקש שהמלך יתן לו רשות להגיע לביקור אצל המלך מידי יום ולדבר איתו,

לב לדעת

ידע מצמיח תנוך

- מה מיוחד בבקשתו של אדם זה מכל הבקשות של האחרים?

שמח המלך ואמר – כל האנשים היום רק דאגו לעצמם, חשבו על עצמם, אתה – כנראה באמת אוהב אותי. אני אשמח לפגוש אותך מידי יום ולשמוע על כל מה שתספר לי. מאותו יום היה למלך ולאיש החכם מפגש שמח מידי יום. האזרח שמח לפגוש את המלך ולדבר איתו והמלך היה מקשיב לכל דברי האיש ומסייע לו לפי הצורך. אדם זה – היה מאושר באמת כל ימי חייו.

המשל הזה מזכיר לנו את דוד המלך. דוד המלך ביקש מה' להפגש איתו כל יום. כך כתב דוד בספר התפילות שלו – ספר "תהילים":

אזות ש'אלתי מאת ה' – אותה אבקש,

ש'בתי בבית ה' כל ימי זיי, לזזות בזועם ה' ולבקר בהיכלו.



ידע מצמיח תנוף

ילדים יקרים-

כל תפילה היא מפגש מיוחד עם הקדוש ברוך הוא.
אנו זוכים להפגש עם ה' בתפילה כל יום שלוש פעמים-
התאימו בין שם התפילה לזמן הנכון ביום-

ערבית	בבוקר תפילת
שחרית	בצהריים תפילת
מנחה	בלילה תפילת

על מה אפשר להתפלל לקדוש ברוך הוא?

כשאני שמח אני יכול להתפלל ש...

כשאני עצוב אני יכול להתפלל ש...

עבור עם ישראל אני יכול להתפלל ש...

עבור המשפחה או החברים אני יכול להתפלל ש...



יָדַע מְצַמֵּיחַ תְּנוּךְ

כיצד נולד הסידור?

בהתחלה לא היה כלל סידור, ולא היה נוסח קבוע לתפילה. כל יהודי היה מתפלל ומבקש מה' במילים משלו.

בתנ"ך יש תפילות רבות וגם בגמרא מובאות תפילות שונות של חכמים.

- נסו להיזכר בתפילות של אנשים בתנ"ך – על מה הם התפללו?

אנשי כנסת הגדולה ראו שיהודים רבים לא מצליחים להמציא לעצמם תפילות ואינם יודעים לבטא את בקשותיהם. החליטו אנשי כנסת הגדולה וחיברו תפילה אחת מסודרת שיש בה כל הבקשות שבני האדם זקוקים להם. כך כל יהודי מתפלל על עצמו ועל כל עם ישראל. לאט לאט נוצר סידור התפילה. יש בו את התפילות שחיברו אנשי כנסת הגדולה, יש בו מזמורי תהילים שחיבר דוד המלך, תפילות שחיברו חכמים וצדיקים שונים ויש בסידור גם פיוטים ושירי קודש שגם הם תפילות.

חשיבות הסידור

אחד החכמים הידועים בצדיקותו היה רבי חנינא בן דוסא. יש כמה סיפורים על כח התפילה שלו. הנה סיפור אחד שמביאה הגמרא –

אָמְרוּ עָלָיו עַל רַבִּי חֲנִינְא בֶן דּוּסָא, שֶׁהָיָה מְתַפְלֵל עַל הַחוֹלִים וְאָמַר, זֶה הוּא יְזַח מֵת. (=היה יודע האם החולה שעליו התפלל יחיה או ימות ח"ו)

אָמְרוּ לוֹ (שאלו את רבי חנינא) – מַנֵּן אַתָּה יוֹדֵעַ?

אָמַר לָהֶם: אִם שְׁגוּרָה תִּפְלְתִי בְּפִי – יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁהוּא מְקַבֵּל (שהחולה יבריא והתפילה הצליחה), וְאִם לֹא – יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁהוּא מְטָרֵף (אם התפילה לא הייתה מסודרת ושגורה – סימן שהחולה לא יחיה):

- מה היה הסימן של רבי חנינא האם התפילה תתקבל או לא?
- כיצד עוזר לנו הסידור שתפילתנו תהיה "שגורה"?